

Tillväxt-reflex – I juletid

Det lackar mot jul och det råder ingen brist på företeelser att reflektera över. Jag skulle kunna dränka dig med många artiklar och väsentliga analyser men avstår från det då jag helst vill ha kvar dig som läsare av mina mail. Istället några korta slumpmässigt valda julbetraktelser.

- Det är än så länge en öppen fråga om julhandeln också i år ska slå rekord. Bekymrade företrädare för handeln söker möjliga förklaringar till en eventuellt utebliven toppnotering, där förra månadens Black Friday kan vara en sådan. Business as usual tycks inte vara hotad ...
- Hörde på radio att de långväga julresorna inte blir lika många som tidigare år. Kan det bero på den livliga diskussionen som jag sett i mitt Facebookflöde om flyget som miljöbov och att flera kända personer flygvägrar? Möjligtvis, men spekulationen i radioinslaget var mer jordnära: det är inte lika många som har råd. Det var väl det som var avsikten med flygskatten. Som nu tas bort ...
- Bostadspriserna har kanske toppat och på TV kan jag se mäklare och finansanalytiker med bekymrade veck i pannan. Men de som inte har haft en chans att betala dagens höga priser och som är hoppfulla inför en nedgång tycks ingen vilja lyssna till. För att inte tala om dem som tar ordet "bubbla" i sin mun. Sådant tal kan ju störa tilltron till fortsatt tillväxt ...
- IPCC:s 1,5-graders rapport tidigare i höstas fick välförtjänt uppmärksamhet och strax innan mötet i Katowice kom Global Carbon Project med nyheten att CO₂-utsläppen år 2018 blir rekordhöga. Det gick att ana ett allvar och en ökad medvetenhet. Men har våra politiker tagit till sig att julhandel, flygresor och en expanderande BNP är intimt kopplade till användandet av fossil energi? En målkonflikt som är lite jobbig att ta i ...
- Boken *The Third Curve – The End of Growth as we know it* av Mansoor Khan går inte att köpa i Sverige, men finns [fritt tillgänglig som pdf](#). Hans första kurva är den exponentiella, det vill säga den som formas av fortsatt procentuell tillväxt. Något som i längden är orimligt. Den andra kurvan är den klockformade som går under namn som "Hubbertkurva", "Peak oil-kurva" eller "Peak vad som helst-kurva". En oundviklig kurvform på en planet med ändliga resurser. Resonemangen och hans tredje kurva är väl värda att läsa om.
- En kortare text som hinns med medan pepparkakorna gräddas i ugnen är denna [krönika i GP av Mattias Hagberg](#). Jämförelserna med George Orwells *1984* och livet i DDR är tyvärr relevanta, liksom uppmaningen att slöa och slappa.
- God Jul !

//Stellan Tengroth