

Föredrag: *Rid ut den perfekta stormen*

Var det inte bättre förr?

Nej, idag lever vi längre, vi är friskare, de flesta av oss har inget slitsamt kroppsarbete. Vi kan utan att frysa gå barfota i våra hem. Det är en självklarhet att ha rinnande kallt och varmt vatten och en spis där vi reglerar värmen med en liten knapp. Allt detta goda, och mycket mycket annat, har kommit till oss under ett par hundra år präglade av tekniska landvinningar och en stark ekonomisk tillväxt.

Om nu denna utveckling har gett oss ett så mycket friskare och bekvämare liv, kan vi väl fortsätta på den inslagna vägen med mer av solenergi, snabbare bredband, självkörande bilar och artificiell intelligens?

Jag ofin nog att besvara den frågan med ett NEJ.

- Vi måste hålla oss inom de ekologiska ramarna. Den globala uppvärmningen är en stor risk, men den är inte det enda hotet. Och tiden är knapp.
- Tillgång till billig och potent energi är vår civilisations grundpelare, och denna är till 85 procent fossil. Vi sitter fast i ett järngrepp, där det förnybara inte är en stabil räddningsplanka. Tyvärr.
- Idag tycks oron för "peak oil" vara som bortblåst men det är ett bedrägligt lugn. Oljan är en ändlig resurs och vi kommer snart, den hårda vägen, att bli varse det.
- Grön tillväxt är en lockande idé, men det finns inget stöd för att det är en möjlig utväg. Tvärtom är det övertydligt hur nära sammanflätade trion *ekonomi, energi och ekologi* är.

Vi är på väg in i en perfekt storm med de dubbla hoten från klimatkris och resursbrist, parat med en ny och okänd era där världsekonomin inte förmår växa.

Det är inte givet att vi kan rida ut den, men steg ett är att ta till sig att stormvarningen är utfärdad. Ett nästa steg är att inse att det som, i många avseenden, var en framgångssaga under 1900-talet med tillväxt och smart teknik inte kommer att vara receptet för detta århundrade. Nu är det andra ingredienser som krävs.

Att titta i backspegeln är en oslagbar metod för att få ett grepp om framtiden, jag grundar därför mina analyser på officiell statistik över bland annat ekonomi, befolkning och energi. Mina diagram saknar ofta skalstreck och exakta värden lyser med sin frånvaro. En tydlig avsikt då det skenbart exakta riskerar att stjäla uppmärksamhet och skymma de väsentliga stora dragen.

Jag har skrivit boken *Tillväxt till döds* och var initiativtagare, redaktör och medförfattare till antologin *Att svära i kyrkan – tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet*.

Stellan Tengroth

0706 – 72 71 62

stellan.tengroth@gmail.com

www.tillvaxtreflektera.se

