

Att svära i kyrkan

Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet

Bland författarna finns välkända namn som Fredrik Lindström, Stina Oscarson, Anders Wijkman, Pär Holmgren, KG Hammar och Birger Schlaug, men också mindre kända personer vilka alla bidrar med att belysa ämnet från sina infallsvinklar. Boken visar att tillväxtfrågan numera spänner över alla partigränser, där riksdagsledamoten Sara Karlsson (S) har skrivit ett kapitel och de två kommunpolitikerna Boo Östberg (C) och Fredrik Sjöberg (M) bidrar med ett annat.

Problem, utmaningar eller kriser. Oavsett vilka ord man använder är det svåra ämnen. Samtidigt finns det mycket som är trivialt. Frågor som är enkla och närmast självklara att ställa. Att våga lyfta på locket och ställa dem, även om man inte har svaren, är en tanke med denna bok.

Antologin innehåller 23 kapitel och ger röst åt 24 olika personer. Var och en står för sina tankar och sina argument. Det är en stor bredd, skilda utgångspunkter och olika tilltal. Här finns de som över huvud taget inte nämner ordet ”tillväxt”, medan andra använder t-ordet i var och varannan mening. Alla har de bäring på ett kritiskt ifrågasättande av den samhällsutveckling vi ser omkring oss. De ger sin egen problembeskrivning och ställer frågorna som de anser viktiga, och här finns inte bara frågor utan också en del konstruktiva förslag och idéer, däremot får man leta förgäves efter det kapitel som ger universallösningen.

Ur recensionen i Bibliotekstjänsts BTJ-häfte:

På mestadels lättläst och medryckande prosa får vi här i 23 inlägg som vart och ett på sitt sätt beskriver ömsom problemet med materiell tillväxt och varför denna är ohållbar, ömsom hur det har uppkommit, hur det påverkar oss, hur vi kan förstås att ändra synsätt, hur vi kan agera för att ställa om oss själva och samhället, och mycket mer. Varje författare presenterar sig själv, och de flesta inläggen innehåller lästips. Detta är en viktig bok; ja, kanske viktigare än alla de ofta högst kvalificerade böcker som redan har skrivits i detta ämne. Alla borde läsa den!

Lektor: Mats Dannewitz Linder

Boken finns att köpa som e-bok hos de större nätbokhandlarna och på www.tillvaxtreflektera.se/att-svara-i-kyrkan/pdf/ går den att ladda ner kapitelvis.



Omslag: Bart van der Gaag

De tjugofyra författarna:

- Katarina Bjärvall
- Anna Borgeryd
- Bengt Brülde
- Amelia Bryne
- Stefan Edman
- Susanna Elfors
- Per Grankvist
- Pernilla Hagbert
- KG Hammar
- Pär Holmgren
- Alf Hornborg
- Anne Jerneck
- Sara Karlsson
- Billy Larsson
- Fredrik Lindström
- Ylva Lundin
- Stina Oscarson
- Christer Sanne
- Birger Schlaug
- Fredrik Sjöberg
- Stellan Tengroth
- Anders Wijkman
- Lars Wilderäng
- Boo Östberg

stellan.tengroth@gmail.com tel: 0706 - 72 71 62

www.tillvaxtreflektera.se